

Justeret program for Struer-besøget:

Vi mødes ved **Hertug Hans Kirke kl. 10.30** (GPS N 55,24767 - E 9,49142), hvor vi i Kirkehuset vil begynde mødet med en kop **kaffe**. Derefter vil vi se og høre lidt om kirken og om Haderslev på reformationstiden, hvor Vor Frue Kirke ikke var domkirke, men kollegiatskirke til domkirken i Slesvig. Der var klostre mv. i byen, ligesom hertugen havde sit slot her.



Haderslev var anlagt efter en typisk hansestads-byplan med torvet som centrum og kirke og rådhus bag rækken af gavlhuse på hver sin side.



Vi vil gå op gennem Lavgade forbi Det gamle Rådhus og over torvet til Domkirkepladsen. Her besøger vi **Reformationskælderen**, der er kælder under den tidligere præsteskoie. Derfra fortsætter vi ad Præstegade til **Klosterkirkegården**, der er en af Danmarks ældste kirkegårde tilbage fra midten af 1200-tallet. Den er i dag fredet og rummer bl.a. dansk-tyske mindesmærker fra de Slesvigske Krige og fra Første Vedenskrig. Herfra er der en flot udsigt over **Damparken**.



Vi fortsætter gennem Damparken til **Sognehuset** ved Gl. Haderslev Kirke, hvor vi spise **frokost**, og hvor vi vil bruge resten af dagen sammen. Vi vil lave et lille tilbageblik over vores tid som venskabsklub.

Efter **eftermiddagskaffe** vil vi have en god snak klubberne imellem og på den måde afslutte vores forbindelse som venskabsklub. Vi slutter af med en portion **suppe** til at køre hjem på ved 17-17.30 tiden.



Gå-afstandene er: Hertug Hans Kirke til Reformationskælderen: 350 m. Til Klosterkirkegården: 200 m. og derfra til Gl. Haderslev Sognehus: 750 m. De, der ikke kan gå turen, vil kunne køres. Når vi er færdige i Sognehuset, vil vi køre chauffør til Hertug Hans Parkeringen for at hente bilerne, der samler op ved Sognehuset.

Vi glæder os meget til jeres besøg!

Rigtig mange hilsener

Erik Hansen, klubpræsident

eah.rkhn@gmail.com